

Van start

De openingsbijeenkomst, op 1 november 1917, werd gehouden in de recreatiezaal van Verkade en dhr. Van de Stadt zei o.a. *“Wij hebben ons een hoog ideaal gesteld bij de oprichting onzer school. Een krachtige vakopleiding willen wij in onze nijvere streek bevorderen. Wij willen op den duur ook vakken onderwijzen en cursussen geven in vakken die tot nu toe niet voorkwamen op de programma's der Ambachtsscholen”*.

Burgemeester ter Laan kreeg nog een pluim omdat hij de zaak had weten vlot te trekken toen die in een impasse verkeerde. De burgemeester was namelijk als kamerlid op de hoogte van overheidsplannen met betrekking tot het subsidiëren van het onderwijs.

In totaal hebben zich 61 leerlingen gemeld t.w. 16 voor timmerman, 29 voor vuur- en bankwerker en 16 elektriciens. Alleen leerlingen uit gemeenten die aan de school mee betaalden werden toegelaten. Het schoolgeld was voor vermogenden f 50, per jaar. Minvermogenden betaalden van f 5,-- tot f 50,-- en voor onvermogenden was de toegang vrij.

Leerlingen

Gelukkig zijn er nog wat foto's bewaard gebleven van die begintijd.



Tekenklas

Timmerklas

