



**Gerarda Brautigam** (Rotterdam, 9 maart 1913 - Amsterdam, 4 november 1982) was een Nederlands journaliste en politica. Van 1963 tot 1971 was ze namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Tevens was ze werkzaam als redacteur bij het dagblad Het Vrije Volk. Haar vader Johan Brautigam was in de periode 1919-1935 eveneens lid van de Tweede Kamer.

Gerda Brautigam groeide op in een sociaaldemocratisch gezin. In 1932 trad ze als journalist in dienst van het Dagblad van Rotterdam. In deze periode sloot ze zich aan bij de radicale Onafhankelijke Socialistische Partij, hetgeen ze later een 'kortstondige bevestiging' zou noemen. In de Tweede Wereldoorlog had ze verschillende baantjes, onder meer op een typenkantoor en als handelsreiziger. Haar levensgezel, de architect

Wim van Bodegraven, was wegens illegale activiteiten door de Duitsers gearresteerd en overgebracht naar het concentratiekamp Buchenwald.

Na de oorlog werd Brautigam verslaggeefster bij Het Vrije Volk. Ook sloot ze zich aan bij de net opgerichte Partij van de Arbeid. Als journalist reisde ze de wereld over, onder meer om een reportage te maken over Nederlandse emigranten. In 1961 versloeg ze het proces tegen de Duitse oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann. Begin jaren 60 verwierf ze ook bekendheid door medewerking aan het radiospelletje Het hangt aan de muur en het tikt en het radioforum Bij nader inzien. In 1963 werd ze met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekozen, na al twee keer eerder te zijn gevraagd om zich kandidaat te stellen. In 1967 gaf ze haar journalistieke carrière op, omdat ze vond dat deze niet meer te combineren was met haar politieke functie.

In de Tweede Kamer hield Brautigam zich bezig met prijzenbeleid, media, consumentenzaken en sociale wetgeving. Ze viel op omdat zij geen blad voor de mond nam en helder en onomwonden zei wat ze bedoelde. In deze periode was ze tevens eindredacteur van het PvdA-blad *Opinie* en lid van het partijbestuur. Nadat ze de politiek verlaten had, begon ze weer te schrijven. In 1979 kreeg ze tijdens een vakantie een eerste beroerte. Ze raakte gedeeltelijk verlamd en belandde in een rolstoel, hetgeen ze moeilijk kon accepteren. In 1982 kreeg ze opnieuw een hersenbloeding, waaraan ze overleed.

Bron: wikipedia